

## Aanbidding met het Woord

### Openbaring 1:14

<sup>14</sup> en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam,

**en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw...**

#### **Zijn hoofd:**

- *Zijn gedachten,*
- *inzicht en verstand,*

**Psalm 147:5** Onze Heere is groot en geweldig in kracht, Zijn inzicht is onmetelijk.

- *maar ook Zijn leiderschap en koningschap.*

**Psalm 18:44** U hebt mij bevrijd van de aanklachten van het volk; U hebt mij aangesteld tot hoofd van de heidenvolken; het volk dat ik niet kende, heeft mij gediend.

**Jeremia 31:7** Want zo zegt de HEERE: Zing vrolijk over Jakob, met blijdschap! Juich om het hoofd van de heidenvolken! Laat het horen, prijs Hem en zeg: Verlos Uw volk, HEERE, het overblijfsel van Israël.

**Efeze 1:22** En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente,

**Efeze 5:23** want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.

**Kolossenzen 1:18** En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

#### **Zijn haar:**

- *Zijn eer en heerlijkheid. Geeft Hem schoonheid en waardigheid*

**1 Korinthe 11:15** Maar als een vrouw lang haar draagt, is het voor haar een eer, omdat het lange haar als een bedekking aan haar gegeven is.

- *Beeld van toewijding*

**Numeri 6:5** Alle dagen van de gelofte van zijn nazireeërschap mag geen scheermes over zijn hoofd gaan. Totdat de dagen waarvoor hij zich aan de HEERE gewijd had, voorbij zijn, moet hij heilig zijn en de haarlokken van zijn hoofd lang laten groeien.

#### **Wit als witte wol, als sneeuw:**

- *zuiver, puur, zonder vlek of rimpel, zonder ook maar een foutje.*
- *Wit = licht, schijnend. (Engels: bright)*

**Jesaja 1:18** Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.

**Openbaring 7:14** En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.

**Openbaring 19:11-14** En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.<sup>12</sup> En Zijn ogen waren als een vuurvlam ...<sup>14</sup> En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.

**Efeziërs 5:27** en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet. (NBG)

- *Zelfde als God de Vader in Dan. 7:9*

**Daniël 7:9** Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen Zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur.

### **Sneeuw:**

- *'maagdelijk wit'*

### **Zijn ogen als een vuurvlam:**

#### **Zijn ogen**

- *spreekt over Zijn passies, verlangens, emoties.*
- *De ogen zijn de vensters van de ziel, in Zijn ogen zie je wat er in Hem leeft.*
  - *Liefde en haat, lachen en tranen.*
  - *Zijn mening.*

**Psalm 45:8** U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft Uw God U gezalft, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.

**1 Koningen 9:3** De HEERE zei tegen hem: Ik heb uw gebed en uw smeekbede gehoord, die u voor Mijn aangezicht gesmeekt hebt. Ik heb dit huis dat u gebouwd hebt, geheiligd om Mijn Naam daar tot in eeuwigheid te vestigen. Alle dagen zullen Mijn ogen en Mijn hart daar zijn.

**Jesaja 63:4** Want de dag van de wraak was in Mijn hart, het jaar van Mijn verlossen was gekomen.

- *Ook Zijn inzicht, Zijn begrip, Zijn doorgronden.*
- *Waar Hij naar zoekt, verlangt waar Zijn aandacht voor is.*

“... deed wat slecht/goed was in de ogen van de Heer”, Velen keren over het volk en de koningen van Israël en Juda.

**2 Kronieken 16:9** Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem...

**Zacharia 4:10** Want wie veracht de dag van de kleine dingen, terwijl die zeven blij zijn... Die zeven zijn de ogen van de HEERE, die over heel de aarde trekken.

**Genesis 1:4** En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.

**Genesis 6:8** Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.

**Lukas 11:34** De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dan uw oog oprecht is, is ook heel uw lichaam verlicht; maar als het kwaadaardig is, is ook heel uw lichaam duister.

## **Vuurvlam:**

- *Intensiteit, vurig verlangen naar de Bruid, Liefde als onblusbaar vuur.*

**Hooglied 8:6** Leg mij als een zegel op Uw hart, als een zegel op Uw arm. Want de liefde is sterk als de dood, de hartstocht onstuitbaar als het graf. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de HEERE.

**Deuteronomium 4:23-25** Wees op uw hoede, dat u het verbond van de HEERE, uw God, dat Hij met u gesloten heeft, niet vergeet en voor u een beeld maakt, de afbeelding van enig ding dat de HEERE, uw God, u verboden heeft. <sup>24</sup> Want de HEERE, uw God, is een verterend vuur, een na-ijverig (jaloerse liefde) God. <sup>25</sup> Als u kinderen en kleinkinderen verwekt zult hebben en in het land oud geworden zult zijn en verderfelijk zult handelen, als u een beeld zult maken, de afbeelding van enig ding, en doen wat slecht is in de ogen van de HEERE, uw God, om Hem tot toorn te verwekken,

- *Het vuur van God dat aarde reinigt van het kwaad brandt in Zijn ogen. God is (een verterend) vuur.*

**Lukas 3:16-17** Johannes: Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. <sup>17</sup> Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in Zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden.

**Jesaja 66:15-16** Want zie, de HEERE zal komen in vuur, en Zijn strijdswagens zullen komen als een wervelwind, om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden, Zijn bestraffing in vlammen van vuur. <sup>16</sup> Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE een rechtszaak voeren met alle vlees. Zij die door de HEERE dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn.

**Zefanja 3:8-9** Daarom, verwacht Mij, spreekt de HEERE, op de dag dat Ik opsta om buit te halen, want Mijn oordeel is de heidenvolken te verzamelen, de koninkrijken bijeen te brengen, om over hen Mijn gramschap uit te storten, heel Mijn brandende toorn. Want door het vuur van Mijn na-ijver zal heel dit land verteerd worden. <sup>9</sup> Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om Hem schouder aan schouder te dienen.

**Zacharia 13:9** Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.

**Maleachi 3:2-3** Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie zal bij Zijn verschijning standhouden? Want Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers. <sup>3</sup> Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt: Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de HEERE een graanoffer brengen in gerechtigheid.

**2 Thessalonicenzen 1:7-8** ... bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, <sup>8</sup> wanneer Hij met vlamvend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.

- *Het vuur is ook het wezen van God zelf.*

**Ezechiël 1:26-28** ... En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens. <sup>27</sup> Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal, rondom vanbinnen als het uiterlijk van vuur. Vanaf datgene wat eruitzag als Zijn heupen naar boven, en vanaf datgene wat eruitzag als Zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. <sup>28</sup> Zoals het uiterlijk van de regenboog, die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de HEERE...